

KADIN DANIŐMA MERKEZİ RAPORU

2023 AĐUSTOS - 2024 OCAK



Kadın Zamani Derneđi
Komeleya Dema Jinan
Women's Time Association

2023 AĞUSTOS-2024 OCAK DANIŐMA MERKEZİ RAPORU

Kadın Danıőma Merkezi Raporumuz; başvuru alma, hukuk ve psikoloji destek komisyonlarımız ile birlikte kolektif bir Őekilde hazırlanmıőtır.



İÇİNDEKİLER;

- GİRİŞ
- PSİKOLOJİ KOMİSYONUNUN AKTARIMI
- HUKUK KOMİSYONU AKTARIMI
- BAŞVURU ALMA KOMİSYONU

-Yoksullukla mücadele yöntemlerine dair önerilerimiz

-Regl yoksulluğu

-Deprem bölgesindeki şiddet vakalarının artması

-Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ana Kurultayı

- GRAFİKLER
- SONUÇ



GİRİŞ

2020 yılında yoluna başlayan Kadın Zamanı Derneđi olarak 2021 yılının ağustos ayından bu yana kadın danışma merkezinde başvuru alıyor, kadına yönelik şiddetle mücadele ediyor ve bu çalışmalarımızı güçlendirecek çok yönlü faaliyetler yürütüyoruz. Bu mücadele doğrultusunda, kadınlara ihtiyaç duyduđu desteđi sağlamak, şiddete maruz bırakılan kadınlar ile dayanışmayı örmek amacıyla çalışmalarımızı feminist ilkeler doğrultusunda sürdürüyoruz. Kadınların şiddetle mücadele süreçlerinde yaşadıkları zorluklar, doğrudan ve dolaylı engeller üzerinden şiddetle mücadele mekanizmalarını izliyor, bunu çift dilli bir şekilde yapıyoruz.

Bu süre zarfında kadın danışma merkezinde karşılaştığımız sorunlara karşı bizi güçlendireceđini düşündüğümüz, başvuran kadınlarla kurduğumuz diyalogu derinleştirmek ve taleplerine daha etkin cevap verebilmek adına iki çalışmaya başladık. Bunlardan ilki "İstanbul'da Yaşayan Kürt Kadınlar Anadilde Şiddet Başvuru Mekanizmalarına Erişebiliyor mu?" başlıklı anket ve raporlama çalışması.

Bu alıřma kapsamında kadınların řiddete karřı, hangi bařvuru mekanizmalarını tercih ettikleri, kurumlar tarafından yapılan ynlendirmelerin bu tercihler zerindeki etkisi ile ilgili anketler gerekleřtiriyoruz. Bu anketler neticesinde řiddete uđrayan kadınların, nasıl bir yol izleyeceklerini, haberdar oldukları yntemleri, beklenti ve taleplerini daha iyi kavramamızı sađlamasını umduđumuz saha alıřması raporunu paylařacađız.

řiddetle mcadele alanında alıřan, danıřma merkezi olan fakat Krte řiddet bařvurusu almayan diđer kadın rgtlerine de dezavantajlı konumda olan Krt kadınların yařadıkları sıkıntılarını ve beklentilerini etkili bir řekilde aktarmıř, deneyimlerimizi paylařmıř olacađız.

Diđer alıřmamız ise ift dilli(Krte-Trke) Toplumsal Cinsiyet Eřitliđi Farkındalık Atlye Modlmz. Bu alıřma kapsamında mahalle alıřmalarına ađırlık vermeyi, hedef gruba ulařmadaki yollarını kısaltmayı hedefliyoruz. Bu nedenle modllerin ift dilli olması zerine ortaklařarak, ye ve gnlllerimizden oluřan atlye ekibimizle i eđitimlerimizi hızlı bir řekilde srdryoruz.

2023 ağustos ayı itibarı ile toplumsal cinsiyet temelli şiddete ilişkin verileri topluyoruz. Bu verileri düzenli toplayıp analiz ederek günden güne artan ve birçok farklı biçime bürünen erkek şiddetinin çıkış noktasını daha derinden gözlemlemek ve mücadele sahasında daha etkin yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kadın katliamının her geçen gün arttığı, bizleri “şüpheli kadın ölümleri” başlığı altında faili bulunamayan kadınların listesini tutmaya zorlayan şiddet iklimi içerisinde kadınlarla nasıl ve ne şekilde temas edebileceğimizi her gün yeniden düşünmeye önem veriyoruz. Bu nedenle erkek-devlet şiddetinin çetelesini tutmayı önemsiyor, şiddetin biçim değiştirerek, dilde, evde, sokakta yaşamlarımıza nüfuz ettiğini, mücadelemizin de her gün yeniden filizlenerek, kadınların var olduğu her yere yayılarak güçleneceğini biliyoruz. Her bir kadının biricik ve özel olduğunu da, ancak bizleri birbirimize görünmez iplerle bağlayan ortak bir tarihin parçası olduğumuzu da unutmuyoruz. Son altı ay içerisinde kadın danışma merkezimize yapılan şiddet başvurularının ne yazık ki arttığını ve bu başvurular içerisinde çocuk istismarı vakalarındaki oranda da ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz.

PSİKOLOJİ KOMİSYONUNUN AKTARIMI

Danışma merkezimizin gönüllü psikologları tarafından yapılan psikolojik destek ve yönlendirme çalışmalarımız bu dönem de devam etti. Derneğimizin gönüllü psikologları belli aralıklarla yaptıkları deneyim aktarımı toplantıları ve süpervizör eğitimlerinin dışında danışma merkezinin yönlendirdiği danışanlara Kürtçe ve Türkçe psikolojik destek sundu. Derneğe doğrudan psikolojik destek talebiyle gelen danışanlarımızın yanı sıra, bulunduğu durum ve yaşadığı travma nedeniyle ihtiyacını henüz tanımlayamamış danışanlarımız da oldu. İkinci grupta, ihtiyaç belirlemede belli zorluklar yaşayan kadınlarla düzenli görüşmeler yaparak ihtiyaçlarını tanımlamalarına destek sağladık ve psikolojik destek almaları için yönlendirdik.

Danışma merkezi olarak, şiddete maruz bırakılan kadınlarla birlikte şiddete uğrayan veya şiddete tanık olduğu için ikincil travma yaşayan çocukları da kendileri için tasarlanmış psikososyal destek programlarına yönlendirdik.

Katılım ve erişim hususunda psikolojik destek hizmetlerine talebin arttığını, başvuran kadınların psikolojik destek alma fikrine açık olduklarını, çoğu zaman yönlendirmeye ihtiyaç duymadan sürecin kendi talepleri doğrultusunda ilerlediğini belirtebiliriz.

Son yıllarda gelişen sosyal medya aracılığıyla kadın örgütleri tarafından yapılan kampanyalar ve paylaşımlar, şiddetle birlikte psikolojik desteğin öneminin de görünürlüğünü arttırdı. Bu bağlamda kadınların psikolojik desteğin iyileştirici etkisine inançlarının artmış olması bu destekten etkin biçimde faydalanmalarını sağlarken, düzenli destek alan kadınların Feminist terapi yöntemiyle politik birer özne olduklarının farkına vardıklarını gözlemledik. Görüşmelerden sonra ki bir diğer gözlemimiz ise; kadınların suçluluk duygularından kurtulmaları, güçlü yanlarını keşfetmeleri ve kamusal alana daha çok katılma, mağdur bırakıldıkları koşullarla daha güçlü mücadele etme isteklerinin olduğudur.

Kadın Danışma Merkezimizde gönüllü psikologlarımız tarafından kadınlara; yargılanmadan, ayrımcılığa uğramadan şiddetten uzaklaşmaları veya şiddetle baş edebilmeleri için talepleri doğrultusunda psikolojik destek verilmektedir.

HUKUK KOMİSYONUNUN AKTARIMI

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektiriyor. Hukuki mekanizmalar ve bu mekanizmaların etkin kullanılması şiddet faillerini caydırmanın temel aracıdır. Aynı zamanda temel politikaların kadın lehine işletilmesi, şiddetin tüm kurumsal mekanizmalardan dışlanması ve toplum içinde meşrulaştırılmaması bakımından önem arz ediyor. Bunu biliyor ve her koşulda dile getirmekten çekinmiyoruz. Ancak İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, 6284 sayılı yasanın etkin kullanılmaması, mahkemeler tarafından verilen yetersiz koruma kararları, uzaklaştırma kararlarının sıklıkla ihlal edilmesi, hayatlarımıza ve bedenlerimize dair şiddeti körükleyici politikaların varlığı şiddeti derinleştiriyor. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 10 gün içerisinde 3 kadının hanelerindeki erkekler tarafından katledilmesi kadına karşı şiddetin boyutunu gösteriyor.

Mahkemeler şiddete maruz kalan kadın ve çocukları koruyucu, şiddeti önleyici tedbirlere karar verme yetkisine sahip bu mekanizmaların tersine işletildiği ve şiddet vakalarının hızla arttığı bir dönemi yaşıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık yaratılması, güçlü, kapsamlı ve etkili hukuki çerçeveler oluşturularak, yasanın uygulanması ve eşitlik bilincinin güçlendirilmesi kadına yönelik şiddetle mücadelede temel bir unsur.

Son 6 ayda Danışma Merkezimize yapılan ve hukuk komisyonuna yönlendirilen başvuruların büyük bir çoğunluğunda kadınlar hayati tehlikeleri olduğu için tedbir kararının çıkarılması ve boşanma davasının açılmasını talep etti. Başvurularda, hali hazırda koruma kararı çıkarmış kadınların, bu kararın uygulanmamasından, karakola bu şikayetlerini dile getirdiklerinde ise kolluk çalışanlarının kendilerine yardımcı olmadığından yakındığını gördük. Özellikle mahalle karakollarına yapılan başvurularda kadınların sıklıkla şiddet faili ile kolluk çalışanları arasında bir tanışıklık olabileceğine ilişkin korku duyduğunu, gördükleri eşitsiz muameleyi buna bağladıkları, bazı vakalarda ise sahiden kolluk çalışanlarının şiddet failleriyle mesafesinin kamusal bir ilişkinin ötesinde olduğunu gördük. Bununla birlikte başvurucu kadınların boşanma aşamasında yaşadığı zorluklar, şiddet uygulayan veya ölümlle tehdit eden failin mahkemeler tarafından etkili bir koruma tedbiri olmaksızın serbest bırakılması kadınlarda ciddi bir endişe ve güvensizlik halini beraberinde getirdi.

BAŞVURU ALMA KOMİSYONU AKTARIMI

Yoksulluk belgesini almada yaşanan zorluklar

Kadın mücadelesi yürüten sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar kadın yoksulluğunu önemli bir sorun olarak gündeminde yer almakta. Yoksulluk, “kapasite ve yapabilme yetersizliği” olarak, kadın yoksulluğu ise “sosyal ve ekonomik olarak gelir yetersizliği ve imkânların kısıtlılığı nedeniyle kadının yoksulluğa düşme durumu” olarak tanımlanabilir. Bu tanım çerçevesinde düşündüğümüzde kadının yapabilme kapasitesini geliştirme fırsatı elinden alındığında, yoksulluğa düşmekten kurtulması zorlaşmakta. Kadınlar ataerkil toplumsal yapının ağırlığı altında ezilmeye çalışılırken eğitim, istihdam gibi fırsatlardan erkeklere oranla çok daha az faydalanabilmekte, bunun sonucunda kadınlar da yoksulluğu temsil eden kesimlerden biri haline gelmekte, bu yoksulluğun sürekliliği ise kaçınılmaz olmaktadır.

Ev emekçisi kadınlar için herhangi bir ev içi ücret düzenlemesinin olmaması ev içi emeği görünmez kılarken, dışarıda çalışan kadınların maaşlarına evli oldukları erkekler tarafından el konulması, kartlarının alınması ve kullanımının sınırlandırılması sık sık karşılaşılan şiddet biçimleridir. Nitekim başvuran kadınların psikolojik şiddeti tanımlayabildikleri ancak ekonomik şiddeti şiddet olarak tanımlayıp tanımlamama hususunda zorlandıklarını gözlemledik.

Yoksulluk belgesi, bir bireyin veya ailenin düşük gelir seviyesine sahip olduğunu gösteren, devlet kurumları, sosyal hizmet birimleri veya yardım kuruluşları tarafından verilen resmi bir belgedir. Yoksulluk belgesi, düşük gelir seviyesine sahip kişilere çeşitli yardımlardan veya sosyal hizmetlerden faydalanma hakkı tanır. Lâkin yapılan başvurularda kadınların bu belgeye erişimde çeşitli sıkıntılar yaşadığını, erkek muhtarların bu belgeyi verirken zorlayıcı olabildiğini, prosedürel uygulamalarla hali hazırda zor durumda olan kadınların başvuru mekanizmalarına erişimlerini daha da zorlaştırdığını gördük. Danışma merkezimizi bu sorunun çözümü için arayan danışanlarımız; muhtarların “belge yok, alamazsın” gibi söylemelerde bulunduğunu aktardı. Kadınların yoksulluk belgesini alma ve aldıktan sonra karşılaştıkları diğer zorlukları genel hatları ile şu şekilde sıralayabiliriz;

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Toplumsal cinsiyet normları, kadınların ekonomik faaliyetlere katılımını sınırlamakta, kadınların çoğunlukla erkeklere göre daha düşük gelire sahip olmasına neden olmaktadır.

İş Güvencesi Eksikliği: Ev içi emeğin ücretsiz olmasının yanında evlilik ve çocuk bakımı süreçlerinde istihdam dışı kalan kadınlar iş yaşamına döndüklerinde genellikle düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmaya mecbur kalmaktalar. Bu durum, istikrarlı bir gelir elde etmelerini zorlaştırmakta ancak buna rağmen yoksulluk belgesi alamamaktalar.

Toplumsal Baskılar: Kadınlar, toplumsal normlar ve cinsiyet rolleri nedeniyle yardım talep etmekte çekincelere sahip olabilmekteler. Özellikle boşanmanın toplum içindeki statülerine ve itibarlarına etki edeceğini, bekar olmanın güvenliksiz ve zor olduğunu düşünerek şiddete karşı gelmekte zorlanabilmekteler.

Hukuki Engeller: Kadınlar, hukuki prosedürlerle ve engellerle karşılaşmakta ve yoksulluk belgesi almak için gerekli olan belgeleri sağlama konusunda zorluk yaşamaktadır.

Kadın Yoksulluğu: Kadın yoksulluğuyla mücadele etmek, çok yönlü ve kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik ayrımcılık ve eğitim fırsatlarındaki eşitsizlik gibi faktörlerle mücadele edilmesi, kadınların ekonomik güçlenmelerini sağlamada oldukça belirleyici bir role sahiptir.

Yoksullukla mücadele yöntemlerine dair önerilerimiz;

Cinsiyet Eşitliğini Teşvik Eden Politikalar:

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden politikaların oluşturulması ve uygulanması kadın yoksulluğuyla mücadelede vazgeçilmez bir unsurdur. Eşit ücret politikaları, cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele eden hukuki düzenlemeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını ana akımlaştırarak politikalar, kadın yoksulluğunu engellemede birincil niteliktedir. Sığınaktan çıktıktan sonra evsiz ve işsiz kalan kadınların yaşama katılmasını ve güvende hissetmelerini sağlayacak politikaların inşa edilerek işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir.

Aile Planlaması ve Sağlık Hizmetleri:

Kadınların aile planlaması hizmetlerine erişimi, üreme hakları üzerinde kontrol ve söz sahibi olmaları, çocuk sayılarını belirleyebilmeleri yoksulluğun önüne geçme bakımından önem arz ediyor. Sağlık hizmetlerine, doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi ve hizmete kolay erişim, kadınların bedenleri üzerinde söz sahibi olması, sağlık hizmetlerine erişebilmesi sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır.

Sosyal Gvenlik ve Yardım Programları:

Sosyal gvenlik sistemleri, belediyelerin sosyal destek hizmet birimleri, kadın danışma merkezleri ve sosyal yardım programları, dşk gelirli kadınlara maddi destek saęlamaya ayrılan btçelerini geniřletmelidir. Bu programların yaygınlařması ve kadınlara ayrılan btçenin artırılması, temel ihtiyalarını karřılamakta zorlanan kadınların ekonomik gvencesini artırmakta yařamsal önemdedir.

Toplumda Farkındalık Yaratma:

Kadın yoksulluęu ve toplumsal cinsiyet eřitsizlięi konularında toplumda farkındalık yaratmak, kampanyalar, etkinlikler ve eęitimler aracılıęıyla toplumu bu konularda bilinlendirmek ve destek toplamak da ayrımcılıkla mcadeleye katkıda bulunmanın doęrudan bir řeklidir.

Bu alıřmalar, kadın yoksulluęuyla mcadelede etkili bir strateji oluřturmaktadır. zelleřtirilmiř politikaların ve alıřmaların yerel kořullar ve ihtiyalar dikkate alınarak oluřturulması farklı sorunlara zmler geliřtirmek bakımından olduka önemlidir.

Çalışmayan, ev işçisi kadınların maruz kaldığı ekonomik şiddet kadınların bağımsızlaşmasının önünde büyük engel teşkil etmektedir. Bu koşullarda ortaya çıkan ekonomik şiddetle birlikte, kadınlar bir dizi zorlukla karşılaşmaktalar. Ev bakımı dayatılan kadınların maruz kaldığı (bırakıldığı) ekonomik şiddetle ilgili bazı önemli noktalar:

Ekonomik olarak bağımlı olma:

Ev içi bakım işleri ücretli olmayan bir emek biçimi olarak görülmekte, dolayısıyla kadınlar ev işleri ve bakım görevlerini yerine getirirken maddi bağımlılık içinde bulunmakta ve daha önce sahip oldukları ekonomik güçlerini de kaybetmektedir.

İstihdam Fırsatlarının Kaybı:

Ev bakımı dayatılan kadınlar, ev işleri nedeniyle dışarıda çalışmaya zaman bulamamakta ve bu durum, kadınların kendi kariyer gelişimlerini ve iş olanaklarını sınırlamakta, dolayısıyla ekonomik şiddetin bir biçimi olarak yaşanmaktadır.

Sosyal Güvencesizlik:

Evde bakım işleri resmi olarak kayıtlı olmadığından, kadınların çoğu sosyal güvenceden yoksun kalmakta, emekleri için resmi bir ücret alamamakta, emekleri değersizleşmekte ve ekonomik bağımlılığı artırmaktadır.

Bu sorunların üstesinden gelmek için, ev içi bakım işlerinin adil bölüşümü, ev içi emeğin ücretlendirilmesi ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendiren politikaların benimsenmesi gibi önlemleri içeren geniş kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve cinsiyete dayalı ekonomik şiddeti önlemek için bu alanda çalışan destek hizmetleri de gereklidir. Neticede sayılan ekonomik sorunlarla karşılaşan kadınların şiddet alanından ayrılması ciddi anlamda zorlaşmakta ve yahut geri dönme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'de uygulanan yoksullukla mücadele programlarında Toplumsal Cinsiyet odaklı bir yaklaşım olduğu söylenemez. Bu da yoksulluk karşısında kadın ve erkeğin eşitsiz bir konumda olduğu gerçeğinin görülmesini engellemektedir.

Regl yoksulluđu

Regl yoksulluđu, regl olan kiřilerin bu dnemde z bakımlarını kolaylařtıran hijyenik ped, tampon gibi menstrual rnlere ve temiz su, p kutusu, temiz, gvenli bir tuvalet (veya oda) gibi temel ihtiyalara eriřememe sorunudur. Regl yoksulluđu ve menstrual rnlerin lks tketim rn oranında vergilendirilmesi, regl olan kiřilerin bedenine ait bir sorumluluk ve nceliklendirilmesi gerekmeyen bir konu olarak grlmř, ođunlukla yok sayılmıř, kamu politikalarında dile dahi getirilmemiř, bu konuda etkili bir aksiyon alınmamıřtır. Danıřanlarımızda karřılařtıđımız temel sorunların bařında regl yoksulluđu ve temel hijyen malzemelerine eriřememe sorunu gelmekte. Ped, tampon, menstrual kap gibi regl rnlerine yapılan yksek vergilendirmeler sebebi ile sađlıklı rnlere eriřim zorlařmakta, bu eriřim sorunu beraberinde rahim ađzı kanserine varan birok sađlık sorununu getirmektedir. Regl yoksulluđuyla mcadele, geniř bir toplumsal aba gerektirir ve cinsiyet eřitliđi, sađlık hizmetlerine eriřim ve gelir eřitsizliđi gibi genel sorunların ele alınmasıyla yakından iliřkilidir. Bu nedenle, oklu paydař iřbirliđi ve uzun vadeli stratejiler regl yoksulluđunun azaltılmasına ynelik etkili zmler sunacaktır.

Deprem bölgesinde şiddet vakalarının artması

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen depremlerin ardından yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen depremden etkilenen bölgelere müdahalede ve yardım ulaştırma ile ilgili eksiklikler kamuoyunda oldukça yer bulmaktadır. Bu eksikliklerin birçoğu, kadın ve kız çocuklarını doğrudan etkiliyor. Şiddet bölgesinde şiddete maruz bırakılan kadınların başvurabilecekleri mekanizmaların yetersizliği, sığınak ve ŞÖNİM’lerin işlevsizliği, barınma alanlarının güvensizliği şiddeti artırıyor ve kadınları şiddet karşısında savunmasız hale getiriyor. Depremden önce boşanma aşamasında olan, hakkında koruyucu ve/veya önleyici tedbir kararlarına hükmedilmiş binlerce kadın bulunuyor. Ancak depremin üzerinden geçen bir yılın ardından bu konulara ilişkin etkin bir çözümün hala geliştirilememiş olması kadınların hali hazırda yaşadıkları zorluklarla birlikte yaşamlarını idame ettiremez hale getiriyor. Öte yandan, koruma risklerinin ve çocuk yaşta evlilikler dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, sömürü ve istismar vakalarının arttığını gözlemlemekteyiz. En çok ihtiyaç duyulan dönemde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve müdahale hizmetleri de ciddi şekilde kesintiye uğramış durumda.

Ana Kurultaya ve notlara dair kısa bir değerlendirme

Tüm bunların yanında Kadın Zamanı Derneği olarak üç yıldan bu yana bileşeni olduğumuz Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı'na katıldık. Bu yıl yirmi altıncısı düzenlenen kurultayın ana başlığı olan "Kadına Yönelik Erkek Şiddetiyle Mücadelede Önleyici Çalışmaları" konuştuk. Aynı zamanda kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele eden kadın ve LGBTI+lar ile bir araya geldik. Türkiye çapında şiddetle mücadele alanında çalışan dostlarımızla bir araya gelmek hem deneyimlerimizi paylaşma hem de kazanımlarımız açısından gerileme yaşadığımız bu dönemde umudu canlandırmak bakımından oldukça önemliydi.

Son birkaç ayda Anayasa ve medeni kanun değişikliği tartışılırken bir yandan 6284 sayılı Kanun'a yoğun bir saldırı mevcut. Bu saldırıların bir sonucu olarak kanunda değişiklik yapılmasına dair taleplerin dillendirildiğini medya aracılığıyla duyuyoruz. Uzun yıllardır süregelen bu saldırılar 2021 yılında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair üzerine düşen siyasi iradeyi göstermeyeceğini beyan etmesiyle yeni bir aşamaya gelmişti. Bu yeni aşama toplumsal cinsiyet eşitliğine açık bir düşmanlığı da içeriyor.

Uzun yıllardır süregelen bu saldırılar 2021 yılında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair üzerine düşen siyasi iradeyi göstermeyeceğini beyan etmesiyle yeni bir aşamaya gelmişti. Bu yeni aşama toplumsal cinsiyet eşitliğine açık bir düşmanlığı da içeriyor.

İstanbul Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere şiddeti önlemek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaymak ve ana akımlaştırmak, hayata geçirilmesine imkân sağlayan politikalar üretmek ve cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele etmek imzacı devletlerin birincil görevi. Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bu sorumlulukları ortadan kaldırdığı düşünülse de Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dolayısıyla hala şiddetle mücadele etmekle yükümlü. Ancak kadına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu olan ve eşitlik için çalışması gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Çalıştayları düzenleyerek aileyi korumayı ve güçlendirmeyi gündemine almış durumda.

Geçtiğimiz yıl aile odaklı politikaların şiddetle mücadeleye etkisini konuştuğumuz kurultayda da vurguladığımız üzere, aile odaklı politikalar kadınları aile içerisine hapsediyor, şiddetsizlik bilinci yerine kutsal aile inancını yaygınlaştırıyor ve kadınları şiddete karşı mücadelelerinde yalnız bırakıyor.

Bakanlığın görevi aileyi korumak ve muhafaza etmek değil, kadınları şiddete karşı güçlendirecek ve eşitliği tesis edecek uygulama ve politikaları hayata geçirmektir.

Amacı kadına şiddeti önlemek, kadını korumak olan tasarının adı "Ailenin Korunması" ile başlamakta... Kanunun adı bile, kadını aileden sonra gören ve bu hâliyle korumak isteyen ya da aile içinde görmek isteyen bir yaklaşım hissettirmektedir.

GRAFİK



SONUÇ

Bu dönemde, Kadın Danışma Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve sunduğumuz hizmetler, kadınların yaşadığı zorluklara etkili müdahaleler sağladı. Aşağıda, sunulan hizmetlerin genel etkilerini ve önerilerimizi bulabilirsiniz:

Acil Müdahale Ve Güvenli Konaklama:

Danışma merkezimizde, şiddete maruz bırakılan kadınlara yönelik ilk müdahaleyi ve desteği sağlayarak ihtiyaca uygun yönlendirmeyi yaptık. Güvenli bir şekilde ilk adım merkezleri ve sığınaklara yönlendirilen kadınların gizliliklerinin korunması ve güvenliklerinin sağlanmasını ön planda tuttuk.

Hukuki Destek Ve İletişim:

Hukuki destek birimleriyle işbirliği içinde bulunarak, kadınların yasal hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli hukuki mekanizmalara erişimleri için yönlendirilmelerini sağladık. Şiddetle mücadele alanında destek talebi bulunan kadınların davalarına destek olarak yargı karşısında yalnızlaştırmanın önüne geçmeyi hedefledik.

Psikolojik Destek:

Merkezimizde kadınlara danışmanlık hizmetleri sunarak, yaşadıkları travma sonrası toparlanma süreçlerine destek olmayı, mahalle çalışmaları ve psikososyal destek programları ile kadınların güçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçladık.

Toplumsal Farkındalığı Arttırma:

Merkez olarak toplum içinde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler düzenledik ve kampanyalar gerçekleştirdik.

Bu bağlamda kadına yönelik şiddet konusunda toplumun duyarlılığını arttırmak için daha fazla saha çalışması yapmayı, Kadın Danışma Merkezi'nin etkinliğini artırarak daha fazla kadına ulaşmayı, hukuki süreçlerde ve mahkemelerde kadınların haklarını korumak için daha etkili mekanizmalar geliştirmeyi hedeflerimiz arasına aldık.

Bu raporun amacı, kadınların maruz bırakıldığı şiddet durumlarına etkili müdahale sağlamak ve kadınların toplumsal hayata güvenle katılmasını desteklemektir. Kadın Danışma Merkezi olarak, bu hedeflere ulaşmak adına devam eden çabalarımızı sürdüreceğiz



X

@kadinzamanider

Facebook

@kadinzamanidernegi

Instagram

@kadinzamanidernegi

Youtube

Kadın Zamani Derneđi

Podcast

Dema Jinan Diaxive